

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Blijf niet alleen bij gedachten

“Het is heel belangrijk dat je niet alleen bij gedachten blijft, maar dat je tot handelingen komt, dat je dus jezelf geprojecteerd ziet in deze wereld.

Breng dingen die in jou leven, die in je innerlijk leven, tot uitdrukking, wat ze ook zijn, dat je weet: ‘dit leeft in mij en ik probeer dat uit te zingen, uit te zeggen, uit te spreken, samen met mensen uit te zoeken.’ Wanneer je dit doet, ben je zinvol bezig op deze aarde.

Er is altijd een drang in de mens om dingen te gaan doen, het is goed om daar gevolg aan te geven. Je kan niet alleen maar theoretisch bezig zijn, alleen maar met je denken. Zelfs als je met je denken bezig bent, moet je het toch tot in de stof kunnen brengen, dat wil zeggen dat je het op de een of andere manier opschrijft of uitzegt of inspreekt of uittekent, zodat het voor je ligt, zodat het door de handeling gegaan is, zodat je dus door de vreugde gegaan bent, want een handeling draagt in zich de vreugde.

Het denken is dikwijls apathisch, het weet niet waar naartoe want het houdt alles in en tegelijk ook niets. Het is vaak veel te abstract en te ver van deze wereld; dat kan heel vermoeiend zijn. Het denken put de mens uit wanneer het niet tot een realiteit komt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde, werk en maatschappij’) © Mayil.com